

Papegaaitye leef je nog

Ieja deeja

Ja, meneer ik ben er nog

Ieja deeja

'k Heb m'n eten opgegeten

En m'n drinken laten staan

Ieja deeja

Poef!



Helicopter, Helicopter

Mag ik mee omhoog

Hoog in de wolken wil ik wezen

Hoog in de wolken wil ik zijn

Helicopter, Helicopter

Vliegen is zo fijn



### Kinderliedjes algemeen.

'k Zag twee beren broodjes smeren

o het was een wonder!

't Was een wonder boven wonder

dat die beren smeren konden.

Hi hi hi, ha ha ha

'k stond erbij en ik keek ernaar.



Klap eens in je handjes blij blij blij

Op je b(r)oze bolletje allebei

Twee handjes in de hoogte

Twee handjes in je zij

Zo varen de scheepjes voorbij

Zo varen de scheepjes voorbij



Hoofd, schouders, knie en teen, knie en  
teen  
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en  
teen  
Oren , ogen, puntje van je neus  
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en  
teen



Op een houten bruggetje, lag een  
krokodilletje  
Iedereen die langs liep, beet hij in zijn  
billetje  
Stoute, stoute krokodil, waarom bijt jij in  
mijn bil  
Ik zal de politie halen, je moet mijn bil  
betalen



Olifantje in het bos  
Laat je mamma toch niet los  
Anders raak je de weg nog kwijt  
En dan heb je straks nog spijt  
Olifantje in het bos  
Laat je mamma toch niet los



Jongens, meisjes aan de kant  
Want daar komt een olifant  
Dikke poten, grote oren  
En een lange slurf van voren  
Jongens, meisjes aan de kant  
Want daar komt een olifant



In de maneschijn, in de maneschijn,  
klom ik op een trapje door het  
raamkozijn.  
Maar je raadt het niet, nee je raadt het  
niet.  
Zo doet een vogel en zo doet een vis  
en zo doet een duizendpoot, die  
schoenenpoetsers is.

en dat is één en dat is twee  
en dat is dikke, dikke, dikke tante Kee.

Een, twee, drie, vier  
hoedje van, hoedje van  
een, twee, drie, vier  
hoedje van papier.

Als het hoedje dan niet past  
zet het in de glazenkast  
een, twee, drie, vier  
hoedje van papier.

En dat is recht en dat is krom,  
en zo draaien wij het wieleke nog eens  
om.  
Rom-bom!



## Kinderliedjes Welkom, afscheid & eten en drinken.

### Ochtend versie:

Goedemorgen allemaal,  
Hebben jullie lekker geslapen?  
Zzzzzzz, zzzzzzz,  
Goedemorgen allemaal,  
Wat fijn dat jullie er zijn, fijn!  
(dubbele dikke duimen, fijn dat jullie er  
allemaal weer zijn)

### Middag versie:

Goedemiddag allemaal,  
Hebben jullie lekker gegeten?  
haphaphap, haphaphap,  
Goedemiddag allemaal,  
Wat fijn dat jullie er zijn, fijn!  
(dubbele dikke duimen, fijn dat jullie er  
allemaal weer zijn)



### Afscheid:

(handjes op de rug)  
Mijn handjes zijn verdwenen,  
nu heb ik geen handjes meer,  
Waar zijn ze nou gebleven?  
Haha! Daar zijn ze weer!  
Daaag, dag allemaal, dag dag allemaal,  
Het spelen is alweer voorbij,  
Dag dag allemaal,  
Tot de volgende keer,  
(-volgende dagdeel-) zien wij elkaar wel  
weer!



### Lied 1:

Tippe tippe tip,  
Handjes hol,  
Handjes bol,  
Handjes klap (klappen in de handjes)  
Hap hap hap hap hap!  
Eets makelijk allemaal!

### Lied 2:

Plantjes geef je water,  
Visjes geef je voer,  
Wij gaan lekker eten,  
Want dan worden we sterk en stoer!  
Wij gaan lekker eten eten eten,  
Wij gaan lekker eten allemaal!  
Hap hap hap, slok slok slok,  
Ja het is meteen weer op,  
Wij gaan lekker eten eten eten,  
Wij gaan lekker eten allemaaaal!  
Eet smakelijk allemaal!

### Lied 3:

Smakelijk eten, smakelijk drinken,  
Hap hap hap, slok slok slok,  
Dat zal lekker smaken, dat zal lekker  
smaken,  
Eet maar op, drink maar op.  
Eet smakelijk allemaal!



### Liedjes thema lente:

Een koetje en een kalfje  
Die liepen in de wei  
Toen kwam er een heel dik varkentje  
voorbij  
Dat zei, dat zei: geef dat kalfje maar aan  
mij  
Nee, zei de koe, boe, boe, boe  
Nee, zei de koe, boe, boe, boe



Lammetje, lammetje, lammetje  
Kom er eens over mijn dammetje  
Lammetje lief, lammetje klein  
Wil jij wel mijn vriendje zijn



Er liggen bolletjes in de grond  
Te slapen, te slapen  
Er liggen bolletjes in de grond  
Overal in het rond  
Wakker worden, wakker worden  
Alle vogeltjes zingen  
Alle vogeltjes fluiten  
Zet de bloemetjes buiten



Schaapje, schapje, heb je witte wol  
Ja baas, ja baas, drie zakken vol  
Eén voor de meester en één voor zijn  
vrouw  
Eén voor het kindje, dat bibbert van de  
kou  
Schapje, schapje, heb je witte wol  
Ja baas, ja baas, drie zakken vol



Alle eendjes zwemmen in het water  
Falderalderiere  
Falderalderare  
Alle eendjes zwemmen in het water  
Fal, fal, falderalderalderaldera



Boer, wat zeg je van mijn kippen  
boer, wat zeg je van mijn haan?  
Hebben ze dan geen mooie veren  
of staat jou de kleur niet aan?  
Boer, wat zeg je van mijn kippen  
boer, wat zeg je van mijn haan?



## Liedjes thema eten en drinken.

In het bos, in het bos  
wonen indianen  
Ze weten niet wat pijlen zijn  
en schieten met bananen  
Toemba toemba toemba toemba toemba  
toem-ba

In het bos, in het bos  
wonen indianen  
en als je er eentje tegen komt  
dan schiet hij met bananen!



Appel, peertje en banaan  
Fruit dat mag je eten  
Stop het nu maar in je mond  
Fruit dat is gezond



Pinda liep op spoorwegbaan  
Daar kwam juist een treintje aan  
Pinda kon niet weg helaas  
Tut-tut-tut pindakaas



Poesje mauw, kom eens gauw  
ik heb lekk're melk voor jou.  
En voor mij rijstebrij  
o, wat heerlijk smullen wij.



De grote banaan uit afrika die danste de  
hele dag  
Van je bi boe ba ba nanana. En iedereen  
die het zag zei  
Hé waar komt die banaan vandaan hé  
waar gaat ie naar toe  
We dansen die banaan achterna van je bie  
boe ba ba noe  
Noe noe noe!



Appel liep op spoorwegbaan  
Daar kwam juist een treintje aan  
Appel keek niet uit pardoes  
Tut-tut-tut appelmoes



## Liedjes thema ziek en gezond/jij en ik

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen

Oren , ogen, puntje van je neus

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen



Dit zijn mijn wangetjes

En dit is mijn kin

Dit is mijn mondje met tandjes erin

Dit zijn mijn oortjes, mijn ogen, m'n haar

Nu nog mijn neusje en dan ben ik klaar



Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar zondags niet

Zondags gaat zij naar de kerk

Met een boek vol zilverwerk

Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar zondags niet



## Liedjes thema herfst

Herfst, hefst, wat heb je te koop  
Duizend kilo bladeren op een hoop  
Zakken vol met wind  
Ja m'n kind  
'k hoop dat jij dat aardig vindt



Op een grote paddestoel,  
Rood met witte stippen,  
Zat kabouter Spillebeen,  
Heen en weer te wippen.  
Krak, zei toen de paddestoel,  
Met een diepe zucht,  
Allebei de beentjes,  
Hoepla in de lucht!

Maar kabouter Spillebeen  
hield niet op met wippen.  
Op die grote paddestoel,  
Rood met witte stippen.  
Daar kwam Vader Langbaard aan  
En die zei toen luid:  
"Moet dat stoeltje ook kapot?  
Spillebeen, schei uit!"



Onder hele hoge bomen  
in een groot kabouterbos  
staat een heel klein aardig huisje  
zomaar midden op het mos.  
'k Zou er best in willen wonen,  
maar ik ben toch veel te groot.  
't Is gemaakt voor de kabouters  
met hun jas en mutsjes rood.

Als het 's avonds donker wordt  
is dat helemaal niet naar,  
want dan zitten de kabouters  
zo gezellig bij elkaar.  
Ieder zit dan op een krukje  
met een kaarsje in zijn hand  
en dan zie je alle lichtjes  
van kabouterliedjesland.



Ja ik wil je wat vertellen van de bomen in  
het bos,  
Op een mooie herfstdag lieten alle  
blaadjes los  
Hoe is dat nu gekomen?  
Wie heeft dat gedaan?  
Gister zaten alle blaadjes er nog aan,  
Nu staat hij zielig in zijn blootje aan een  
slootje in het bos  
Oh yeah!





## Liedjes thema verkeer

Berend Botje ging uit varen  
Met zijn scheepje naar Zuid-Laren  
De weg was recht, de weg was krom  
Nooit kwam Berend Botje weerom

Eén twee drie vier vijf zes zeven  
Waar is Berend Botje gebleven  
Hij is niet hier, hij is niet daar  
Hij is naar Amerika

Amerika, Amerika  
Drie maal in de rondte van je hopsa-sa  
Amerika, Amerika  
Drie maal in de rondte van je hopsa-sa



Helicopter  
Helicopter  
Mag ik mee omhoog  
Hoog in de wolken wil ik wezen  
Hoog in de wolken wil ik zijn  
Helicopter  
Helicopter  
Vliegen is zo fijn



Rije, rije, rije  
In een wagentje  
En als je dan niet rijden wil  
Dan draag ik je

De wielen van de bus die draaien rond  
Draaien rond, draaien rond  
De wielen van de bus die draaien rond  
Als de bus gaat rijden  
(meerdere varianten mogelijk met o.a.  
deuren, lichten, wissers, toeter)



Een treintje ging uit rijden  
Van Amsterdam naar Rotterdam.  
En achter al die raampjes  
Daar zaten zoveel kinderen.  
En die deden zo en die deden zo  
Achter al die raampjes  
En die deden zo en die deden zo  
Zie za zo



Op een klein stationnetje  
's Morgens in de vroege  
Stonden zeven wagentjes  
Netjes op een rij  
En het machinistje  
Draaide aan het wieletje  
Hakke hakke puf puf  
Weg zijn wij



Schipper mag ik overvaren?  
Ja of nee?  
Moet ik dan ook geld betalen?  
Ja of nee?



## Liedjes thema feest.

### Sinterklaas

Zwarte Piet ging uit fietsen,  
toen klapte zijn band.  
Hij moest toen gaan lopen,  
met de fiets aan zijn hand.  
Toen kwam hij in 'n dorpje,  
en zei tegen de smid:  
"Ik geloof dat er in mijn achterband  
een pepernootje zit."  
De smid moest toen lachen  
en plakte zijn band.  
Toen kon Piet weer fietsen,  
door heel Nederland.



Zachtjes gaan de paardenvoetjes:  
trippel, trappel, trippel, trap.  
't Is het paard van Sinterklaasje:  
stippe, stappe, stippe, stap.  
't Schimmeltje draagt met gemak,  
Sinterklaasje over 't dak.  
't Schimmeltje draagt met gemak,  
Sinterklaasje over 't dak.



Zwarte Piet, wiedewiedewiet,  
'k hoor je wel, maar ik zie je niet.  
Wil je Sint de groeten doen?  
Gooi wat in mijn lege schoen.

### Kerst

O denneboom, o denneboom,  
Wat zijn uw takken wonderschoon  
Ik heb u laatst in 't bos zien staan,  
Toen zaten er geen kaarsjes aan.  
O denneboom, o denneboom,  
Wat zijn uw takken wonderschoon



Kling, klokje klingelingeling  
kling, klokje kling  
Kerstmis is gekomen  
kaarsjes aan de bomen  
kaarsje hier en overal  
die ik strakjes branden zal  
kling, klokje klingelingeling  
kling, klokje kling!



Er is een kindeke geboren op aard  
Er is een kindeke geboren op aard  
't Kwam op de aarde voor ons allemaal  
't Kwam op de aarde voor ons allemaal



Rudolf het leuke rendier  
Heeft een hele vreemde neus

Zwarte Piet, wiedewiedewiet,  
'k hoor je wel, maar ik zie je niet.



Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne.  
Gooi wat in mijn lege, lege tonne.  
Gooi wat in mijn laarsje!  
Dank u, Sinterklaasje!



Sinterklaas Kapoentje,  
gooi wat in m'n schoentje,  
gooi wat in m'n laarsje.  
Dank u, Sinterklaasje.



Je moet wel naar hem kijken  
Je hebt gewoon heel weinig keus  
Je ziet hem van verre komen  
Het is best een leuk gezicht  
Rudolf het leuke rendier  
Want zijn rode neus geeft licht



## Verjaardagsliedjes.

Er is er een jarig, hoera, hoera  
Dat kun je wel zien, dat is hij  
Dat vinden wij allen zo prettig, ja-ja  
En daarom zingen wij blij, blij, blij, blij

Hij leve lang, hoera, hoera  
Hij leve lang, hoera, hoera  
Hij leve lang, hoera, hoera

Lang zal hij/zij leven,  
Lang zal hij/zij leven,  
Lang zal hij zei leven in de gloria  
In de gloria, in de gloriaaaa!

Twee violen en een trommel en een fluit  
Want jij bent jarig en de vlaggen hangen  
uit  
Ei, ei, ei, en we zijn zo blij  
Want jij bent jarig en dat feest vieren wij

De kop van de kat die was jarig,  
en zijn pootjes vierden feest.  
Het staartje kon niet meedoen want  
dat is pas ziek geweest.  
Het kwam pas uit het ziekenhuis,  
en had zo'n pijn in z'n keel.  
En al dat dansen en dat springen  
dat was hem veel te veel.

Hoera, hoera!  
Staat de koffie nog niet klaar?  
Nee nee, nee nee,  
geef me dan een kopje thee.  
Zij leve, zij leve,  
zij leve honderd jaar!

Wel gefeliciteerd,  
Wel gefeliciteerd,  
Wel gefeli, wel gefeli,  
Wel gefeliciteerd!

